

Geachte mevrouw, meneer,

Graag meld ik mij aan voor de openstaande vacature van Burgemeester.

Ik ben al heel mijn leven lang in het bezit van een leidinggevende functie, ik heb namelijk drie jongere zussen, waar ik vroeger moest op passen, als mijn ouders weer eens niet thuis waren. De baas spelen doe ik nog steeds graag en iemand commanderen daar heb ik dan ook geen problemen mee.

Ik werk heel graag in groep. Hoe meer mensen rond mij om te bevelen, hoe liever ik het heb, dan ben ik op mijn best.

Humor is heel belangrijk en daar heb ik geen tekort aan, ik lach een hele dag, en vooral met alles en iedereen. Dat de andere mensen om mij heen er wat minder mee kunnen lachen, daar valt aan te werken hé. ☺

Met de computer kan ik heel goed overweg, ik kan dat kaartspelleke bijna uitspelen nu. Oh en afspraken maken dat doen we niet meer in een ouderwetste agenda hé! Neenee, dat doen we nu via onze gsm en terwijl we die dan toch vast hebben in een vergadering, kunnen we evengoed een tweet sturen naar...tja, iedereen hé en de facebookpagina voor de vrienden en familie even bijwerken,....

Mijn kosten voor een auto met chauffeur liggen wel wat hoger bij jullie, want ik opteer daar voor een luxe-jacht, waar ik dan nachtelijke feestjes op kan geven hé. De burens hebben zo geen last van nachtlawaai, dus de politie moeten ze dan ook niet bellen, want die liggen zat op mijnen boot hé. ☺

Ik zeg het toch, ik ben een vangst voor jullie eiland! Ik ben, wat jullie daar nodig hebben,.

Alléé, de groeten hé,

Den dikke Louie.

Geschreven door Jaimie P.